

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Krachtige, de Onderwerper. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Ahzaab 70-71)

O God, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn succesvolle metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over al-khauf, over de angst in ons leven. Deze vrees is niet dat we bang moeten zijn voor Allah dat Hij ons zomaar straft, maar is een angst om ons op het rechte Pad te houden. Allah is rechtvaardig en zal, als Hij wil, ons straffen voor wat wij verkeerd deden en om die angst vreezen wij Allah. Dit bang zijn is bedoeld om onze ziel, onze nafs, in bedwang te houden.

Allah zegt over onze ziel:

**Het zal goed gaan met degene die haar schoon houdt, maar wie haar beschadigt, wordt teleurgesteld.** (As Shams 9-10)

Een van de manieren om je nafs, je innerlijke ik, te zuiveren is dat je een gezonde angst voor Allah hebt. Als een moslim verstand heeft, dan gebruikt hij dat verstand om zijn nafs te verbeteren. Een goede moslim houdt rekening met Allah. Altijd, op ieder moment en op iedere plaats. Om die reden zal de moslim dan geen verkeerde dingen willen doen. De angst voor Allah hebben wij vooral in de tijd nodig waarin er veel is dat ons de verkeerde kant op trekt, in tijden dat wij als moslims verdeeld raken. Sommigen van ons zijn meer bezig met anderen dan met Allah. Beste moslims, als je teveel op anderen gaat letten, dan zal er uiteindelijk fitna komen, verdeeldheid tussen ons als moslimbroeders en –zusters. Moge Allah ons en onze gemeenschap hiertegen beschermen.

Allah spreekt vaak over angst en vrees in verschillende soera's en verzen. We moeten goed oppassen voor Hem, beducht zijn, maar er kan ook een verkeerde angst zijn, de angst die van sheitaan de duivel komt. Allah zegt daarover:

**Satan wil jullie bang maken voor zijn vrienden. Wees niet bang voor hen, maar alleen voor Mij als je gelovig bent.** (soera Al Imraan 3:175)

Beste moslims, wie angst heeft voor Allah, volgt de Boodschapper en past goed op met wie hij omgaat. In de H. Qur'aan lezen wij over de Laatste Dag:

**En op de Dag waarop de hemel door de wolken gebroken wordt en de engelen naar beneden komen in grote aantallen, op die Dag is de macht bij de Genadevolle, maar het zal voor de ongelovigen een moeilijke Dag zijn. Het is de Dag dat de onrechtvaardige op zijn handen bijt en zegt: "Oh, had ik de weg met de boodschapper maar gevolgd. Oh wee! Had ik die en die maar nooit als vriend genomen.** (soera Al Furqaan 24-28)

Volgens een Overlevering komen er op die Dag zeven soorten mensen in de schaduw van God, op de Dag dat er geen andere schaduw meer zal zijn dan die van Allah. We zien in deze Hadith dat al die soorten mensen verbonden zijn met op de een of andere manier een angst en vrees voor hun Heer. De soorten mensen zijn, zoals genoemd in de Overlevering:

1. een rechtvaardige leider
2. een jongere die opgroeit met het aanbidden van zijn Heer
3. een man wie zijn hart verbindt aan de moskee
4. twee personen die van elkaar houden om Allah tevreden te maken en om die reden samenkomen en uit elkaar gaan
5. een man die geroepen wordt door een rijke en mooie vrouw en dan zegt: 'Ik vrees Allah'
6. iemand die iets geeft en dat zijn linkerhand dan niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven en
7. Een persoon die Allah gedenkt wanneer hij alleen is en zijn ogen vullen zich dan met tranen.

Vergeet niet, alles waarvoor je gestraft wordt, heb je aan jezelf te danken. Allah zegt hierover dat je goed moet oppassen voor Hem, want op deze Dag volgt de rekening. De dood brengt de waarheid, een waarheid die velen van ons proberen te ontwijken. Hij zegt:

**Op de Dag, waarop iedere ziel zal vinden wat hij goed heeft gedaan en ook wat hij slecht heeft gedaan, dan zou hij willen dat er tussen het slechte en hem een grote afstand was. Allah waarschuwt jou voor Hemzelf. Maar Allah is liefdevol tegenover Zijn dienaren.** (soera Al Imraan 30)

Ibn Qaiem, een islamitische geleerde, heeft eens gezegd dat als je op de juiste Weg van Allah (swt) loopt, dan is dat als een vogel. De kop van de vogel is liefde en de vleugels zijn de vrees en daar zweeft hij op. Wanneer de kop op de juiste manier beweegt, dan kan de vogel opstijgen en vliegen, maar als de kop van de vogel eraf is, dan gaat hij dood. Als de vleugels eraf zijn, dan wordt de vogel een gemakkelijke

prooi om op te jagen. Zonder liefde kunnen wij dus geen angst hebben, maar zonder angst kunnen we niet opstijgen en worden we van alle kanten aangevallen. Broeders en zusters, zorg dat je de juiste angst in je leven hebt. Alleen de angst voor Allah houdt jou weg van wat verkeerd is. De angst van nu houdt jou weg van de angst van later. Wie nu denkt dat hij kan doen wat hij wil zonder angst, weet dat er een Dag komt, waarop jouw angst jou niet meer kan helpen. Wie nu altijd en overal bang is voor Allah, hoeft later niet bang te zijn voor Zijn bestraffing.

Moge Allah de Verhevene ons helpen Hem te vrezen. Moge Allah de Verhevene ons nu bang laten zijn. Moge Allah de Verhevene ons later doen binnengaan in de Hemelse Tuinen. Moge Allah de Verhevene door angst ons dichterbij elkaar brengen en ons daarom beschermen tegen fitna en verdeeldheid. Moge Allah de Verhevene door ons goede voorbeeld anderen naar het pad van de islaam brengen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Palestina, in Birma of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 31-05-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)