

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alwetende, de Vergever. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door God is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door God tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Allah is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper van de juiste Weg en de waarheid is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

O Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn succesvolle metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over het gevaar van praatjes en roddels. Veel mensen denken dat woorden alleen maar woorden zijn en zij weten niet dat je met woorden ook iemand kunt doden. We moeten op een goede manier met elkaar omgaan, we moeten interesse in een ander hebben, maar wel met respect voor Allah en voor elkaar. Wij willen alleen het goede van elkaar weten. Allah (swt) zegt:

Oh, mensen! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, met de bedoeling dat jullie elkaar zouden leren kennen. Voor Allah is de beste van jullie degene die het meest godsvrezend is. Allah is Alwetend, Alkennend. (soera Al Hoedjoeraat 13)

De Profeet (saws) heeft tijdens zijn afscheidsprek gezegd: **'O, mensen, uw bloed, uw bezit en uw eer zijn heilig, zoals deze dag en deze maand heilig zijn, totdat u uw Heer zult ontmoeten.'** We moeten dus oppassen om deze dingen van een ander aan te raken, want ze zijn voor ons iets waar we van af moeten blijven. We respecteren onze broeders en zusters en weten dat het ons verboden is om ze te beschadigen op welke manier dan ook.

We kunnen ook bloed aan onze handen krijgen door woorden. Je kunt iemand kapot maken met wat praatjes achter zijn of haar rug. In de H. Qur'aan zegt Allah:

En zij, die keurige en kuis getrouwde vrouwen beschuldigen en dan niet met vier getuigen komen, geef hen tachtig zweepslagen en geloof nooit meer een getuigenis van hen, want zij zijn overtreders. (soera Al Noer 4)

Sommige mensen denken dat woorden niets uitmaken, dat je alles kan zeggen, maar we zien hier in deze aya dat de gevolgen groot kunnen zijn voor degenen die die roddels verspreiden. Stel, het is waar dat diegene iets fout doet, dan praten we daar niet met anderen over. We adviseren die persoon om te stoppen of om het in ieder

geval te verbergen, want anders heeft niet alleen degene waarover gepraat wordt een probleem, maar uiteindelijk heeft dan ook de roddelaar zelf een groot probleem. Degene die kwaad spreekt over anderen, weet dan dat Allah uiteindelijk de persoon zal beschermen waarover gepraat wordt.

Ook zegt Allah:

En wie een gelovige expres dood maakt, het bestraffende antwoord is de hel, waar hij voor altijd zal blijven. God is woedend op hem en vervloekt hem en bereidt voor hem een grote straf. (soera Al Nisaa' 93)

In een Overlevering zegt de Profeet (zvmh): **'Alles zal vergeven worden, behalve als je onterecht bloed aan je handen hebt.'** Ook heeft Ibn Omar gezegd: **'De slechtste situatie waar je niet uit kunt komen is als je jezelf in situatie brengt met onterecht bloed.'** Zoals je al eerder hoorde, hoef je niet iemand met een mes te vermoorden om bloed aan je handen te krijgen. Je kan ook met slechte woorden iemand dood maken en om die reden symbolisch het bloed van een ander nemen. Dit is heel gevaarlijk, want het eerste dat Allah zal berechten, is het bloed dat je van een ander hebt genomen. Pas er dus goed voor op. De meesten van ons zullen niet zomaar een wapen oppakken om een ander te vermoorden, maar zij snappen niet dat de tong het gevaarlijkste wapen is. Het liegende woord zonder bewijs maakt iemand kapot en het is dan alsof je iemand hebt vermoord.

Woorden, beste broeders en zusters, zijn niet alleen een wapen en een gevaar, maar ze kunnen ook op een goede manier gebruikt worden. Goede woorden kunnen ons juist verder helpen. De dienaar die het goede spreekt, wordt door God in rang verhoogd, maar de dienaar die de slechte woorden gebruikt waar Allah niet van houdt, Allah zal hem samen met deze woorden in het Vuur werpen. Onze Profeet (zvmh) heeft eens geantwoord, toen men hem vroeg wie de beste onder de moslims waren: **'Dat zijn de mensen die de anderen met rust laten met hun handen en tongen.'**

In de H. Qur'aan lezen wij dat we niet zomaar iets moeten zeggen:

En volg niet iets waar je niets van weet. Weet dat het oor, oog en het hart ondervraagd worden. (soera Al Israa 36)

Moslims, wie over een gelovige iets zegt wat niet waar is, weet dan dat Allah hem of haar in het Vuur gooit. Vrees Allah, roddel niet, praat niet over anderen en beschadig geen mensen met je praatjes en woorden. Denk duizend keer na, voordat je één woord uitspreekt, want dat ene woord kan in de islam levensgevaarlijk zijn. Met één verkeerd woord kun je jezelf uit de islam plaatsen. Jouw praatjes over anderen, zelfs als ze waar zijn, zorgen voor verdeeldheid en maken uiteindelijk jouzelf en de oemma, de islamitische gemeenschap, kapot.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen roddels, leugens en praatjes. Moge Allah de Verhevene onze fouten verbergen en vergeven. Oh Allah, laat ook anderen niet over onze fouten praten. Moge Allah de Verhevene ons eerlijk laten zijn in woorden en daden. Moge Allah de Verhevene door ons goede voorbeeld anderen naar het pad van de islam brengen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims,

in Syrië, in Zweden, in Irak of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. De zegeningen van God zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 24-05-2013

website: www.moskeeabibakr.nl