

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alwetende, de Alziende. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

O Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn succesvolle metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over hypocrisie en huichelarij. Dit is als iemand iets doet, maar hij meent het niet. Andere mensen denken dan dat die persoon goed bezig is en dat hij of zij veel voor Allah over heeft, terwijl de persoon het alleen maar doet om gezien te worden of om een andere slechte reden. Hypocriete mensen, huichelaars, zie je dus goede daden verrichten, maar hun bedoelingen zijn slecht. Allah (swt) waarschuwt ons in de H. Qur'aan vaak voor deze mensen. De hypocrieten zullen op de Dag des Oordeels proberen om alsnog het Paradijs binnen te komen. Allah zegt in Zijn Boek:

'Op de Dag, waarop huichelaars en huichelaarsters tot de gelovigen zullen zeggen: "Wacht, laat ons iets van jullie licht nemen," dan wordt er tot hen gezegd: "Ga maar naar achteren en zoek zelf maar licht." Dan komt er tussen hen een muur met een poort er in. Aan de binnenkant is barmhartigheid, maar aan de buitenkant is de bestraffing..' (soera Al Hadid 13)

Beste moslims, Allah (swt) geeft ons een toets in dit leven. Er zijn mensen die de goede weg laten zien, maar zo zijn er ook mensen die jou op de slechte weg proberen te krijgen. De slechte weg ziet er mooier en meer verleidelijk uit dan de goede weg. Sommige groepen mensen staan op deze slechte weg en omdat het daar zo mooi lijkt, zal de groep van mensen op die verkeerde weg helaas alleen maar groter worden. RasoelAllah (zvmh) heeft onze oemma gewaarschuwd voor deze groep, want de mensen op het slechte pad kunnen heel veel invloed uitoefenen op de moslims. In de tijd van onze Profeet (saws) bestond deze groep van huichelaars ook al, niet alleen bij de bedoeïenen, maar ook bij de eigen mensen uit de stad Medina. Allah zegt in de H. Qur'aan:

'Sommige van de woestijn-Arabieren uit jullie omgeving zijn huichelaars, net zoals sommigen van de mensen van Medina; huichelarij is voor hen gewoon geworden. Jullie kennen hen niet, maar Wij kennen hen. Wij zullen hen dubbel straffen en daarna zullen zij naar een geweldig grote straf teruggebracht worden.' (soera Al Tawbah 101)

Hypocrisie wordt verdeeld in tweeën, namelijk hypocrisie in het geloof en hypocrisie in de praktijk. Wie hypocriet is in zijn geloof, een schijnheilige, gaat voor altijd naar de hel en wie hypocriet is in zijn praktijk, die is overgeleverd aan Allah en alleen Allah weet hoe het met hem afloopt.

Over deze huichelarij in praktijk heeft Mohammed (zvmh) 4 dingen gezegd. Iemand die alle vier de eigenschappen heeft is een hypocriet en wie 1 van de vier heeft, is gedeeltelijk hypocriet, totdat hij de hypocrisie heeft verlaten. Deze vier zijn: ten eerste, als hij praat, dan liegt hij. De tweede is dat als hij iets afspreekt, dan komt hij het niet na. Nummer 3 is dat als hij ruzie heeft, dan is hij een verschrikking en de laatste, de vierde, als hij een verbond sluit, dan verbreekt hij het.

De Sahaba, de Metgezellen van onze Profeet (zvmh), waren bang voor de hypocrisie. Een van hen heeft zelfs gezegd dat iemand die niet bang is voor een hypocriet, dat die persoon zelf een hypocriet is. Een échte gelovige, zo zei deze Metgezel, heeft altijd angst voor een hypocriet. Ook Omar (moge God tevreden zijn met hem) was er bang voor. Hij twijfelde over zichzelf, of hij misschien een hypocriet was, terwijl hij wist dat hij een van de Metgezellen was aan wie het Paradijs beloofd was.

Moslams, Allah heeft ons een paar duidelijke aanwijzingen gegeven, zodat we de hypocrieten kunnen herkennen, want we moeten goed voor ze oppassen. Ze hebben de mooiste lichamen, de juiste woorden, maar ook het slechtste hart. Allah zegt:

'En wanneer je hen ziet, voel je je aangetrokken door hun uiterlijk en als ze praten, luister je naar wat ze zeggen. Zij zijn als balken die gesteund moeten worden. Zij denken dat ieder gerucht tegen hen is. Zij zijn de vijand, pas op voor hen. Gods vloek zij over hen! Hoe kunnen zij toch zo ver van de waarheid zijn!' (soera al Munafiqun 4)

Behalve dat Allah dit over hen zegt, weten wij ook hoe deze mensen bidden. De hypocrieten stellen het ochtendgebed uit tot de zon zowat opkomt en salaat al asr, het namiddaggebed, bidden zij als de zon nog net niet onder is gegaan. Zij bidden met hun lichaam, maar niet met hun hart. Ze zweren altijd dat ze bij de moslams horen, maar ze horen er niet bij. Allah haat wat ze doen, omdat ze geen moslams met het hart zijn en ze hebben alleen maar de verkeerde gedachten en bedoelingen. In de H. Qur'aan lezen wij:

'De huichelaars proberen Allah te bedriegen, maar Hij zal hen voor hun bedrog straffen. En wanneer zij zich opstellen om te bidden, staan zij achteloos, en alleen om door de mensen gezien te worden en zij gedenken God slechts weinig,' (soera An Nisa 142)

Mensen, samengevat, hypocrieten zijn de weg kwijt. Je ziet een mooie buitenkant, een mens dat goede daden verricht, helpt anderen en velen zullen denken dat hij of zij een goede moslim is. Maar vergis je niet, van binnen meent deze persoon er niets van. Van binnen zit kufr, het ongeloof, hatelijkheid en deze man of vrouw gunt anderen niets. Zorg daarom dat in jouw hart geen plaats is voor hypocrisie. Wees oprecht en blijf weg van de groep op het slechte pad, die de dingen doen om gezien te worden. Doe wat je doet niet voor de mensen, maar alleen vanwege jouw rotsvaste geloof in Allah.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen hypocrieten en huichelaars. Moge Allah de Verhevene onze daden zonder hypocrisie laten zijn. Moge Allah de Verhevene ons accepteren en aanvaarden als oprechte moslims. Moge Allah de Verhevene door ons goede voorbeeld anderen naar het pad van de islaam brengen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Palestina, in Pakistan of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 10-05-2013

website: www.moskeeabibakr.nl