

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Rechtvaardige, de Schenker van Onderhoud. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan God, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Azhaab 70-71)

Moge de vrede, zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over wat Allah aan ons en aan anderen gunt en de manier hoe wij dat zonder afgunst of jaloezie aan anderen gunnen. Wij weten allemaal dat er altijd mensen zullen zijn die meer hebben dan onszelf en we weten ook dat er altijd mensen zullen zijn die minder hebben dan ons. Als we teveel gaan letten op de mensen die meer hebben, dan kunnen we jaloers worden en afgunst krijgen. We gunnen het dan een ander niet meer om meer te hebben dan onszelf. Het gedrag van een moslim is juist om te kijken naar de mensen die minder hebben en hen dan te helpen. Allah zegt in de Heilige Qur'aan:

**'Of gunnen zij het de mensen niet wat Allah aan hen vanuit Zijn overvloed heeft gegeven?'** (soera An Nisaa' 54) Ook zoeken wij toevlucht bij onze Heer , zoals de H. Qur'aan zegt:

**'Tegen het kwaad van een jaloers persoon als hij jaloers is.'** (soera Al Falaq 5)

Beste moslims, Allah (swt) heeft rizq aan jou gegeven, jouw levensonderhoud. Alles wat je in je leven hebt, koopt, krijgt of kunt krijgen is alleen omdat Hij het wil. Hij geeft en verdeelt alles op Zijn meest eerlijke manier onder Zijn schepsels. Dat verdelen door Allah gebeurt hoe Hij wil, dus het delen van Zijn gunsten tussen de mensen, Zijn dienaren, betekent dat sommigen rijk en sommigen arm zijn. Allah heeft ook een aantal van ons boven de anderen geplaatst; zij staan een trede hoger, zoals je op een trap ook een stapje hoger kunt staan. Dat is niet oneerlijk, want Allah is de meest Verstandige met wat Hij doet. Hij weet en kent de mensen, wat zij doen en Allah bepaalt wat Hij hen geeft. Dat de een meer heeft dan de ander betekent gewoon dat Allah deze persoon een ander soort opdracht meegeeft in zijn of haar leven. Deze rijke persoon moet bijvoorbeeld leren delen, terwijl de arme moet leren accepteren.

De kern van de islam, het kloppend hart, is dat wij dankbaar zijn voor wat de Almachtige ons in Zijn wijsheid geeft. Wij accepteren wat wij zelf ontvangen, maar wij accepteren óók wat anderen krijgen. Wat Allah (swt) aan een ander gunt,

aanvaarden wij zonder erover te twijfelen. Het is tegen onze imaan, tegen alles waarin wij geloven, tegen alles waar wij als moslims voor staan om te twijfelen aan de gunsten van Allah. Wij zijn alleen maar mensen en het past dus niet bij een moslim om jezelf af te vragen hoe God de zegeningen onder ons verdeeld. Het is zoals het is.

Allah zegt in Zijn Boek:

**'Willen zij soms de barmhartigheid van hun Heer uitdelen? Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven de middelen van bestaan, hun levensbehoeften, onder hen uitdelen en Wij verheffen sommigen van hen boven anderen in rang, zodat de een de ander in dienst kan nemen.'** (soera Al Zoekhröef 32)

Onze Profeet (saws) heeft ons gewaarschuwd tegen de vijand van de zegeningen van Allah (swt). Alles wat Hij ons geeft, heeft een vijand en op de vraag wie die vijand is, heeft Mohammed (zvmh) gezegd: 'Mensen die het een ander niet gunnen wat Allah aan hem heeft gegeven.'

Broeders en zusters, afgunst is een gevaarlijke ziekte. Als deze ziekte uitbreekt in onze oemma, in de islamitische gemeenschap, dan zal het ons vernietigen. Deze ziekte ligt op de weg van de sheitaan, de eeuwige vijand van de mens. Jaloezie en afgunst leiden naar onze ondergang, leiden naar de vernietiging. Het zijn de wapens van de duivel, waarmee hij op onze harten slaat. Zo probeert sheitaan ons uit elkaar te drijven en te verzwakken. Als hij jou op zijn verkeerde weg heeft gekregen door jaloezie en afgunst, dan is het enorm moeilijk om terug te keren naar de rechte weg van de islam. Het is een van de sterkste wapens die sheitaan tegen ons gebruikt.

RasoelAllah (zvmh) heeft gezegd: 'Als je iemand iets niet gunt, dan maakt dat jouw imaan kapot.' Ook heeft hij gezegd dat afgunst en hatelijkheid een kapper zijn, alleen knipt deze kapper geen haren, maar het knipt onze imaan, onze geloofsovertuiging. Mohammed (zvmh) heeft ons gewaarschuwd tegen het niet-gunnen, omdat afgunst onze hasanaat en zegeningen opeet, zoals vuur door het branden de takken opeet.. Allah (swt) heeft in Zijn Boek gezegd dat de mensen die elkaar iets niet gunnen, dat dit een teken van de ongelovigen is en het behoort tot hun cultuur en hun manier van leven. Allah zegt:

**'Veel van de mensen van het Boek zouden, nadat je gelovig bent geworden, je weer ongelovig willen maken uit afgunst, nadat de Waarheid voor hen duidelijk is geworden. Maar vergeef en wees toegevelijk, totdat God met Zijn gebod komt. Allah heeft macht over alle dingen.'** (soera Al Baqarah 109)

Moslims, de eerste die niet gunde, dat was Iblies. Hij gunde Adam (as) het niet dat hij een hogere rang had en Iblies weigerde te buigen. Als Allah iets aan een ander geeft, en of dat nou een hogere rang, werk, kinderen of geld is, die gunsten van Allah gaan echt niet bij die persoon weg door jouw afgunst. Stel je voor dat dat zo zou zijn, dus als door jouw afgunst de gunsten bij een ander weg zouden gaan. Nou, dan waren er geen gelukkige mensen meer op de wereld! Voor iedere goede gunst is er altijd wel een ander die het jou niet gunt. Ook waren er dan geen oprechte

gelovigen, omdat de ongelovigen die het goede niet aan een ander gunnen, die gunnen het ook niemand om gelovig te worden.

Broeders en zusters, dank Allah voor Zijn gunsten, zowel de gunsten die je zelf ontving als de gunsten die een ander kreeg. Het is een stukje van onze islaam om hiermee tevreden te zijn en afkeer te hebben van de afgunst. Een echte moslim is tevreden met wat zijn Heer beslist.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen jaloezie en afgunst van anderen. Moge Allah de Verhevene onze eigen jaloezie en afgunst wegnemen. Moge Allah de Verhevene onze dankbaarheid aanvaarden voor Zijn gunsten. Moge Allah de Verhevene ons accepteren en aanvaarden als oprechte moslims. Moge Allah de Verhevene onze broeders en zusters en alle andere slachtoffers die door oorlogsgeweld zijn omgekomen hun zonden vergeven en toelaten tot het Paradijs. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Sudan, in Rusland of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 03-05-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)