

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Regeerder, de Koning. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Moge de vrede, zegeningen en gunsten van God zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over hoogmoed en arrogantie. Hoogmoed is als je overdreven trots bent. Dit is een van de ergste zonden. Veel mensen denken dat hoogmoed een klein foutje, een kleine zonde, is, maar dit is een grote vergissing. In de H. Qur'aan zegt Allah:

En Mozes zei: "Ik zoek bescherming bij mijn Heer en jullie Heer, tegen elke hoogmoedige die niet in de Dag des Oordeels gelooft." (soera Ghafir 27)

Als je wil dat mensen van jou gaan houden, moet je bescheiden zijn, omdat God niet van de hoogmoedigen houdt. Deze trotse mensen denken dat ze beter zijn dan de anderen en ze denken zelfs dat ze Allah niet nodig hebben. Wie zoiets denkt, wie denkt dat hij zonder Allah (swt) kan, zal uiteindelijk ongelukkig worden in het leven en in het hiernamaals. **Hij (Allah) houdt echt niet van de hoogmoedigen.** (soera Al Nahl 23)

Allah vergelijkt in een andere aya hoogmoed en de ondankbaarheid van de ongelovigen, kufr, met elkaar. Hoogmoed leidt uiteindelijk tot kufr. Allah heeft geopenbaard:

En toen Wij tot de engelen zeiden: "Buig eerbiedig neer voor Adam", bogen zij zich allen eerbiedig neer, behalve Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig en hij was een van de ongelovigen.. (soera Al Baqara 34)

Zoals we in de H. Qur'aan terugvinden, sluit hoogmoed de deuren van de Hemel. De hoogmoedige gaat niet naar het Paradijs. Dit geldt voor die mensen die zichzelf hoog prijzen en zichzelf machtig vinden. Alleen Allah wordt hoog geprezen en Hij is de Machtigste! Dit zijn geen dingen die bij de mensen horen. Het maakt niet uit hoe mensen jou zien of hoe rijk je bent, het is in alle gevallen heel belangrijk om bescheiden te blijven en te weten dat alles uiteindelijk van de Meestgeprezene en de Almachtige afkomstig is.

De islamitische geleerden hebben de hoogmoed in drieën verdeeld:

De eerste: arrogantie tegenover Allah (swt) en dit is de ergste hoogmoed. Zo zei firaun bijvoorbeeld: 'Ik ben jullie hoogste heer.' Namroed zei ook met deze hoogmoed tegen Ibrahim: 'Ik ben degene die laat leven en laat sterven.'

Ten tweede: de hoogmoed tegenover onze Profeet (saws). Ook deze hoogmoed is verschrikkelijk. Een voorbeeld hiervan is dat de kufar, de ongelovigen, aan hem vroegen waarom Allah geen engel naar hen stuurde of waarom Allah zélf niet kwam en zich afvroegen waarom zij Allah niet konden zien. Zij vroegen zelfs waarom de H. Qur'aan naar onze Profeet (zvmh) was gestuurd en waarom niet naar een beter persoon, zoals een koning.

Als laatste, de derde: de hoogmoed tegenover anderen. Iblies beweerde bijvoorbeeld dat hij beter was dan Adam (as), omdat hij van vuur is gemaakt en Adam van klei. Dit is hoogmoed tegenover de schepsels van Allah. Je wordt met deze hoogmoed verbannen uit de barmhartigheid van Allah en je treedt toe tot de hel.

In onze samenleving zien we veel voorbeelden van hoogmoed tegenover anderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als mensen opscheppen over wie hun familie is of met wie ze getrouwd zijn. Ook is er de hoogmoed over wat ze hebben, hun bezittingen, hun geld, hun huis en al het andere dat ze van geld gekocht hebben, dat misschien halaal geld was. Toch kregen die mensen daarna hoogmoed over wat ze allemaal konden kopen. Ook zijn sommigen onder ons hoogmoedig over de mensen die ze kennen of over de studie die ze hebben gedaan. Sommige moslims zijn zelfs hoogmoedig over hun taqwa, over de godsvrees die ze hebben. Ze scheppen dan op over dat ze bijvoorbeeld met fadjr in de moskee zijn of over andere dingen die zij voor de islam en aan goede daden doen. Deze hoogmoed moeten wij echt vermijden en we moeten er goed voor oppassen, want Allahs woede is over deze hoogmoedigen.

De juiste behandeling hiertegen en de beste genezing is als je nadenkt over de gevolgen van de hoogmoed en hoe je de hoogmoed kunt ontwijken. Denk aan de gevolgen in deze wereld en in de volgende wereld. Ga niet om met de mensen die hoogmoedig zijn en word vrienden met de bescheiden mensen. Denk eens aan de volkeren die genoemd worden in de H. Qur'aan die hoogmoedig waren, denk aan firaun, Qaroen en Abu Djal en wat de gevolgen voor hen waren. Daarom moeten we luisteren naar de verstandige en geleerde mensen, de oelema, en vaak naar de moskee komen. Leer daar je vrienden kennen.

Beste moslims, bedenk, alles komt van Allah (swt). Hoogmoed is als een gloeiend kooltje op je hoofd. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Hoogmoed komt voor de val. Het is belangrijk dat je je hoogmoed op tijd inziet en je jezelf bescheiden opstelt naar Hij Die jou alles geeft en naar Zijn schepsels. Hoe meer bescheiden je bent, hoe groter je wordt bij Allah. Bescheidenheid is de kroon op het hoofd van ieder persoon.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen valse trots en hoogmoed. Moge Allah de Verhevene ons bescheiden maken. Moge Allah de Verhevene onze daden zonder hoogmoed laten zijn. Moge Allah de Verhevene onze verboden daden accepteren en belonen. Moge Allah de Verhevene ons ook onder de heerschappij van de nieuwe koning van Nederland veiligheid geven, zoals de eerste moslims veilig waren onder de heerschappij van de negus van Abbesinië, en moge Allah de koning leiden. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Birma, in China of

waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 26-04-2013

website: www.moskeeabibakr.nl