

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Beschermers, de Vergever. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Azhaab 70-71)

Moge de vrede, zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over roddelen en als je iets over mensen zegt dat ze niet willen, vaak ook nog terwijl ze er niet bij zijn. Beste moslims, vrees Allah en doe zoiets niet. Zorg dat je er zelfs niet bij in de buurt komt. Achter de rug praten en roddelen zijn gevaarlijk hoe wij als moslims met elkaar omgaan. Onze oemma gaat aan zoiets kapot. Onze gemeenschap raakt verdeeld, terwijl we juist verbonden moeten zijn.

Je weet best waar je broeder of zuster niet graag over wil praten, of dat nou is wat hij of zij heeft gedaan of hoe diegene eruit ziet of wat dan ook. Het maakt daarbij niet uit of die persoon er bij is of niet, je moet daarover niet beginnen. De Profeet (saws) heeft gezegd: 'Roddelen betekent dat je dingen vertelt over je broeder of zuster waar diegene een hekel aan heeft.' God zegt ook in de H. Qur'aan:

En lieg niet op een kwade manier over elkaar. Lust iemand het vlees van zijn dode broeder? Want van zoiets walgt je toch? (soera Al Hoedjoeraat 12)

RasoelAllah (zvmh) heeft gezegd: 'Pas op voor het roddelen. Roddelen is nog erger dan als je vreemdgaat.' Stel, een man gaat vreemd, maar heeft daarna berouw. Allah (swt) vergeeft hem. Maar wie roddelt, Allah vergeeft hem niet, totdat de persoon waarover hij geroddeld heeft, hem vergeeft.

Oh beste mensen, hou je ver weg van deze slechte daden en weet dat roddelen niet alleen over praatjes gaat, maar ook over de gebaren die gemaakt worden, met de

handen, met de ogen, alles wat je over de ander wil zeggen en of dat nou is met woorden of met daden of zelfs iets dat je schrijft, dat maakt niets uit. Pas dus ook op met wat je op internet, op facebook, schrijft, of wat je whatsapp of sms't.

Er is een verhaal bekend dat Aïsha, de vrouw van Mohammed (zvmh), over Safia, een andere vrouw van hem, een keer heeft gezegd dat zij zo en zo was en ze bedoelde dat Safia kort was. Onze Profeet (zvmh) zei daarop dat Aïsha een woord had gezegd dat als het zelfs met al het water van de zee gemengd zou worden, dat de zee vervuild zou zijn. Het is voor ons een belangrijke boodschap om op ieder woord te letten.

We moeten goed oppassen op onze woorden. Zo zijn er mensen die als ze iets horen, dat ze het dan doorvertellen. Dat doen ze om ruzie te veroorzaken tussen mensen, om te zorgen dat mensen geen vrienden meer zijn. Ze willen expres er voor zorgen dat die mensen niet meer op een goede manier met elkaar omgaan, soms zelfs zo erg dat een vader en een zoon ruzie krijgen. Soms voegen die mensen zelfs nog extra dingetjes toe om het verhaal wat mooier te maken, zodat die persoon nog zwarter gemaakt wordt. Het enige dat deze roddelaars willen is haat zaaien en woede opwekken bij de mensen. Ruzie is hun doel geworden.

In de H. Qur'aan staat:

Oh gelovigen, als er een slecht persoon met nieuws komt, onderzoek het nauwkeurig, zodat je sommige mensen niet per ongeluk in onwetendheid schaadt en achteraf spijt krijgt van wat je gedaan hebt. (soera Al Hoedjoeraat 6)

Beste moslims, heb respect voor de rechten van je medemoslims. Bescherm jullie moslimbroeders en -zusters. Kijk uit voor groepen waar geroddeld wordt. Helaas komen er ook mensen samen om te roddelen, om te eten van het vlees van de ander, zoals we eerder hoorden in de H. Qur'aan. Als je gaat zitten met deze mensen, dan accepteer je hun roddels, praatjes en leugens, ook als je niets zegt. Als je er naar luistert, dan deel je de zonden van wat er gebeurt. Als je zit met iemand die roddelt of die over de anderen praat, dan hoor je erbij. Luister niet, want als je luistert, weet dan dat er de bestraffing is. Weet dat als hij of zij over anderen praat, dan zal hij of zij zeker ook over jou gaan praten op een ander moment.

Als je gaat zoeken naar dingen van een ander, dan heb je een zwak imaan en je hebt vaak zelf veel dingen te verbergen. Zelfs als het klopt wat je over de ander zegt, maar de ander wil er niet over spreken, dan zorgt dat ervoor dat je niet meer te vertrouwen bent. Dit soort mensen, zo heeft de Profeet (zvmh) gezegd, gaan niet naar djannah. Deze mensen zijn slecht voor zichzelf en voor iedereen die met hen omgaat. De H. Qur'aan waarschuwt ons voor zulke mensen die vaak zweren om maar geloofd te worden.

Broeders en zusters, wees voorzichtig met je woorden. Praat niet over de anderen. Iemand die zwijgt, zwijgt niet voor niets. Hou stil wat verborgen is. Verzin geen praatjes en verzoen de mensen. Laat de anderen veilig zijn voor jouw handen, tong en ogen, zodat zij op de Dag des Oordeels niet tegen, maar vóór jou zullen getuigen.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen roddels en de mensen die roddelen. Moge Allah de Verhevene ons eerlijkheid en vertrouwen geven als we spreken. Moge Allah de Verhevene ons weghouden van leugens. Moge Allah de Verhevene ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims waar geheimen veilig zijn. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Egypte, in Libië of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 19-04-2013

website: www.moskeeabibakr.nl