

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.

Alle eer is voor Hem, de Machtige, onze eeuwige Getuige. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Ali Imraan 102)

'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'

(soera Al Ahzaab 70-71)

Moge de vrede, zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over de waarheid spreken en de waarschuwing tegen het liegen. De Profeet (saws) heeft gezegd dat als je vier dingen hebt, dan hoef je je geen zorgen te maken over wat geweest is. Ten eerste: als iets aan jou wordt toevertrouwd en je beschermt dat ook. Ten tweede: als je eerlijk spreekt. Ten derde: als je netjes spreekt en je netjes gedraagt. Ten vierde: als je iets eet, dan heb je dit gekocht van geld dat halaal was.

Ook heeft de Profeet (zegeningen en vrede zij met hem) gezegd dat iemand die hypocriet en schijnheilig is, dat die te herkennen is aan drie dingen. Ten eerste: als hij spreekt, dan spreekt hij geen waarheid. Ten tweede: als hij aan iemand iets beloofd, dan doet hij dat vervolgens niet. Ten derde: als hij een afspraak maakt, dan komt hij die niet na.

In Sahieh Muslim staat ook dat iemand die hypocriet is, ook hypocriet blijft, ook al heeft hij gebeden, gevast en gezegd dat hij moslim is.

De cultuur van de islaam en van de ware gelovigen is dat zij altijd eerlijk zijn met alles. Zij zijn eerlijk tegenover iedereen. Als zij spreken, dan spreken zij de waarheid. Als zij iets doen, dan doen zij het in waarheid. Wat het ook is en tegen wie het ook is, eerlijkheid staat bovenaan. Bij het werk, tijdens iedere handeling, tegenover zijn vrouw, kinderen, ja, met alles en tegen iedereen, ook tegen zichzelf! De allerbeste eerlijkheid is uiteindelijk tegenover Allah (swt). Wat je buiten doet als mensen jou zien, moet je ook doen als je thuis alleen bent. Allah zal jou dan in rang verhogen. Door jouw eerlijkheid en waarheid tegenover Allah (swt) zal jouw rang meteen na de profeten komen.

Luister wat Allah (swt) in de Heilige Qur'aan zegt over Ibrahim (as), die ook eerlijk was:

'En vertel over Abraham in het Boek. Hij was eerlijk, een profeet.' (soera Maryam 19).

Onze Profeet (zvmh) is voor ons het juiste en het beste voorbeeld. Voordat hij door God gestuurd werd, noemde men hem al de Eerlijke en de Betrouwbare. Onze Profeet (zvmh) heeft gezegd dat we op zoek moeten gaan naar de eerlijkheid, ook als je denkt dat die eerlijkheid jou in gevaar zal brengen. De Profeet (zvmh) heeft ook gezegd dat moslims altijd zullen zoeken naar de eerlijkheid, zodat bij Allah geschreven wordt dat deze persoon eerlijk is.

Moslams, denk aan Allah, neem afstand van het liegen! Lieg niet en spreek de waarheid. De leugen brengt jou naar het verkeerde pad en je weet waar het verkeerde pad eindigt.

Neem afstand van het liegen! Liegen is iets dat van de ongelovigen is. Aan het liegen wordt de ongelovige herkend. Liegen is een van de slechtste dingen die je als moslim kunt doen. Liegen is haraam, hier en overal, tegen jouw broeder en tegen iedereen. Het liegen om rijk te worden, zoals mensen die denken dat ze zogenaamd scheiden van hun vrouw, maar in het geheim bij haar blijven om zo geld van de overheid te krijgen, dat is een gevaarlijke weg en helemaal haraam. Ook om geld te krijgen dat de overheid aan de zwakkeren in de samenleving geeft, moet zonder leugens zijn. In een land dat bestuurd wordt door niet-moslams en dat goed voor moslams zorgt en ons als moslams beschermt, mogen wij niet liegen.

Broeders en zusters, denk aan Allah! Ga alleen om met de eerlijke mensen. Zorg dat je ver weg blijft van de leugens, omdat dit een slechte daad is die niet bij moslams past. Een moslim is geen leugenaar en een leugenaar is geen moslim. In alle omstandigheden. Leer je kinderen ook om niet te liegen. Onze oemma rot anders van binnen weg en gaat uiteindelijk kapot. Ga eerlijk om met je kinderen, dan worden zij ook eerlijk. Door eerlijkheid komen we op het rechte pad, niet alleen jij, maar de hele oemma.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen leugens en leugenaars. Moge Allah de Verhevene ons eerlijkheid en vertrouwen geven als we spreken. Moge Allah de Verhevene ons eerlijk laten zijn in woorden, werk en moeilijkheden. Moge Allah de Verhevene ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslams. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslams, in Syrië, in Irak, in Pakistan of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslams laten sterven.

Moge Allah de Verhevene ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 12-04-2013

website: www.moskeeabibakr.nl