

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.

Alle eer is voor Hem, Hij Die ons verbindt. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

***'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'* (Al Imraan 102)**

***'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'* (Al Ahzaab 70-71)**

Moge de vrede, zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over onze oemma, over dat wij als moslims één grote familie zijn. De Profeet (zvmh) heeft hierover gezegd dat wij als een lichaam zijn. Als één stukje van het lichaam pijn heeft, zoals bijvoorbeeld je oog of je hoofd, dan voelt je hele lichaam pijn. Zo is het ook met ons als moslims. Als één moslim pijn voelt, dan voelen we allemaal pijn. Maar het is ook zo dat als je oog, je hoofd of wat dan ook, géén pijn meer heeft, dan heeft de rest van het lichaam óók geen pijn meer. Het hele lichaam geneest weer als het ene stukje beter is. Daarom moeten wij proberen dat onze broeders of zusters het goed hebben of goed krijgen.

Dat betekent dat als er een stukje van de oemma, ook al is het één moslim, problemen heeft, dan moeten we dat oplossen, zodat alle moslims geen problemen meer hebben. We moeten elkaar dus ondersteunen op die momenten. We moeten elkaar sterker maken in onze islaam en imaan. Wij zijn en blijven broeders en zusters van elkaar in alle omstandigheden. Ook als er moslims zijn die ruzie met elkaar hebben, mogen wij niet vergeten dat we moslims zijn. In de tijd dat de mensen vijanden van elkaar waren, heeft de islaam ze samengebracht. In de Heilige Qur'aan zegt de Almachtige:

***'En zoek samen de verdediging bij het koord van Allah, bij de islaam, en zorg dat jullie niet verdeeld zijn in groepen en denk aan de goede dingen van God, die Hij aan jullie liet zien toen jullie vijanden van elkaar waren en toen Hij jullie harten heeft samen gebracht, zodat jullie door de goede Wil van Allah broeders werden. Je was aan de rand van een vuurput en Hij redde jou er van. Zo maakte Allah Zijn geboden aan jou duidelijk, zodat je recht geleid wordt.'* (soera Al Imraan 103)**

De verplichting van de islaam is dat wij in onze religie broeders en zusters zijn. Wij houden van elkaar. De moslim in Azië is de broeder van de moslim in Europa, de moslim in Marokko is de broeder van de moslim in Somalië en waar ook ter wereld, een moslim is en blijft jouw broeder of zuster. Wij zijn barmhartig en wij helpen elkaar, ja, moslims zijn er voor elkaar. In een Hadith zegt Rasoelo Allah (saws) dat

de moslims samen een gebouw vormen. Wij versterken elkaar en hebben elkaar nodig, zoals ook ieder onderdeel in een gebouw elkaar nodig heeft. De ene steen draagt de andere steen. Moslims, de mensen die echt geloven vormen samen één geheel. Zorg dat onze broederschap blijft bestaan, want het is een groot verlies als de oemma uit elkaar valt. Het bewijs zien wij in deze wereld wat er gebeurt als moslims niet samen werken. Veel moslims zijn tegenwoordig vergeten wie zijn broeder is en zij hebben de wapens tegen elkaar opgepakt. Wij moeten samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken. Samen in plaats van tegen. Alleen dan wordt de wereld beter.

Moslims, we moeten vluchten van alles wat ons als moslims kan verdelen. Roddelen, achterdocht, mooie woorden die je niet meent, en wat het ergste is, het eigenbelang boven het gemeenschappelijke belang. Dat betekent dat er sommige mensen zichzelf belangrijker vinden dan de oemma, dan alle moslims bij elkaar. Soms moet je nu eenmaal doen wat jij misschien niet zo leuk vindt, maar waar wij als moslims beter van worden. Jij kunt misschien een probleem met iemand hebben, maar het is beter voor ons als jij niet over hem of haar roddelt. Wat jij op straat in het openbaar fout doet, omdat je dat zo graag wil, lijkt voor anderen die jou zien als een voorbeeld van islam. Je zet zo de oemma, ons, voor schut.

Beter hou je je bezig met de goede dingen. Zo ben je verplicht om genoeg aandacht te geven aan de andere moslims. Als een moslim verdrietig is, dan ben jij ook verdrietig en als hij blij is, dan ben jij ook blij. Je bent geen echte moslim, totdat je voor je broeder wil, wat je graag zelf wilt. Onze Profeet (zvmh) heeft gezegd dat als je geen interesse hebt in wat er bij de andere moslims gebeurt, dan ben je niet een van de moslims. Broeders en zusters, wij zijn familie van elkaar. Jouw broeder leeft in Zuid-Afrika en jouw zuster in China. Jouw broeder woont naast jou en jouw zuster zit achter jou.. Zorg voor en wees geïnteresseerd in de mensen van jouw familie. Jouw familie is onze oemma en islam is wat ons samenbrengt.

Moge Allah de Verhevene onze harten doen samensmelten, moge Allah de Verhevene ons ware moslims laten zijn, moge Allah de Verhevene onze slechte daden vergeven en onze goede daden accepteren en belonen met al-Djannah. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Mali, in Afghanistan of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen.

Moge Allah de Verhevene ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 29-03-2013

website: www.moskeeabibakr.nl