

### **In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.**

Alle eer is voor Hem, de Levensgevende en de Levensontnemende. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

***'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'*** (Al Imraan 102)

***'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie zonden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'*** (soera Al Azhaab 70-71)

Moge de vrede, zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over twee groepen mensen. Allah (swt) zegt in Zijn Boek over deze twee groepen:

***'Dan, de overtreder die niet wilde luisteren en die het leven van deze wereld als hoogste doel had, voor hem is het Vuur van de hel zijn eindbestemming. Maar wie vreesde om voor zijn Heer te staan, en die zijn ziel weg hield van verkeerde verlangens, zal het paradijs zijn bestemming zijn.'*** (soera Al Nazi'at 37-41)

God verdeelt ons mensen in twee groepen: de eerste groep is die van de gelukkigen en de tweede groep is die van de ongelukkigen. Deze laatste groep, de groep van de ongelukkigen hebben gekozen voor dunya, de wereld, en alle verleidelijke dingen die de wereld te bieden heeft. De ongelukkigen kozen voor de dingen die Allah verboden heeft, zoals overspel, liegen, het drinken van alcohol en het gebruik van andere verboden middelen.. Deze mensen denken niet aan wat er na dit leven komt, aan het Hiernamaals. Wat Allah verboden heeft, is overal verboden. Wat Allah verboden heeft, is ook in Nederland verboden. De mensen die zich bezighouden met wat verboden is, zijn in de val van de wereld getrapt. Hun harten zijn koud en kil of zullen dat uiteindelijk worden. Ze zijn volgelingen van hun verkeerde verlangens, van hun lusten.

RasoelAllah (saws) heeft gezegd dat als een gelovige zondigt, dus als hij verkeerde dingen doet, dan komt er een zwart vlekje, een zwart stipje voor iedere zonde op het hart. Als de gelovige daarna spijt heeft, dan zal het vlekje bedekt worden. Maar als de gelovige daarna géén spijt heeft, dan vermeerdert het vlekje, totdat het hele hart zwart is geworden. In de H. Qur'aan lezen we hierover:

***'Nee, maar hun harten zijn verroest aan wat zij bij elkaar verzamelden.'*** (soera Al Mutaffifin 14)

Moslims, wat we hier horen, moet altijd in onze gedachten zijn. Iedere keer opnieuw moeten we ons meten aan dit vers. Onze harten mogen niet vastroesten, niet vastzitten aan onze zonden en als je een van de mensen bent die voor dunya, voor

de wereld en haar valstrikken, heeft gekozen, dan moet je zo snel mogelijk tauwba tonen, breng spijt in je hart en red jezelf van het vuur in het Hiernamaals.

De andere groep waar Allah over spreekt, zijn de gelukkigen, die in het paradijs zullen komen. Dit zijn de mensen die nederig en gehoorzaam zijn aan Allah (swt). Zij doen alles om God tevreden te stellen en ze aanbidden Hem echt, zoals het hoort met ware godsvrees. Deze groep wil wegblijven van het vuur, maar vooral en bovenal wil deze groep de tevredenheid van Allah (swt). Zij houden zich af van de zonden en blijven ver weg van het verkeerde pad. Allah heeft hen het paradijs beloofd. Hij heeft ze beschermd tegen de bestraffing van het Vuur. De nederigheid van deze mensen is niet alleen in de praktijk, maar ook in hun ziel. Onze Profeet (zvmh) was hier een goed voorbeeld van, het juiste voorbeeld van de ibada, van de aanbidding.

Mensen, bedenk je eens, Allah vergaf onze Profeet (zvmh) voor wat hij deed en zelfs vergaf Allah hem al, wat hij nog moest gaan doen, maar toch wilde onze Profeet (zvmh) het juiste doen en dat terwijl hij zeker was van het Paradijs. RasoelAllah (zvmh) stond in het nachtgebed, vastte vrijwillig, gaf geld weg, sadaqa, aan de armen en hij leerde zo de mensen wat islaam is. Hij adviseerde aan iedereen het goede en verbood het verkeerde. Hij heeft gezegd: 'Ik ken Allah het beste en toch vrees ik Allah het meeste.' De Metgezellen volgden onze Profeet (zvmh), deden wat hij geadviseerd had en deden niet, wat hij verbood. Ze waren nederig in wat zij deden en Allah versterkte hun imaan hier op aarde.

Broeders en zusters, beste moslims, wees nederig en niet arrogant, niet arrogant naar de mensen of naar jouw Schepper. Weet dat deze wereld tijdelijk is en het hiernamaals is eeuwig. Ons leven heeft een einde, dat is zeker. Je gaat ooit weg. Misschien morgen, misschien over 40 jaar, maar jouw afspraak met de Engel van de Dood staat vast. Benut de tijd die je gegeven is, benut het in goede en in slechte tijden. Neem afstand van je fouten om zo een van de gelukkigen, een van de bewoners van het paradijs te worden. Bedenk je eens, waarom heeft God jou geschapen? Waarom is jou die paar jaar hier op aarde gegeven? Is dat niet om Hem te aanbidden? Kijk eens rond, kijk naar Zijn Schepping, de insecten, de planten, de zeeën, de planeten, kijk naar hoe alles bij elkaar hoort en hoe niets zonder elkaar kan. Als je om die reden weet waarom je geschapen bent, word je sterker in je islaam, je wordt sterker in het achterlaten van wat Hij verboden heeft en sterker op het juiste Pad.. Daar zal je pas het echte geluk vinden.

Oh Allah, geef ons verstand en laat ons niet arrogant worden als we meer kennis krijgen en laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Oh Allah, wij vragen jou om het paradijs, houd ons weg uit de hel en laat ons tot de gelukkigen behoren, zowel in het leven als in het Hiernamaals.

De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen. Sta op, want het gebed gaat beginnen, aqqama salaata.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 22-03-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)