

In de naam van Allah, de Liefhebbende, de Oneindige Vergever van de Zonden. Alle lof zij voor Hem, Schepper van alles wat wij zien en wat wij niet kunnen zien. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Hij, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper van de juiste Weg en de waarheid is.

Moge de vrede, zegeningen en gunsten zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.

En zo verder, de imaam spreekt deze week over de liefde voor Allah (swt) en Mohammed (saws). Hiervoor vinden wij in de H. Qur'aan het volgende:

Zeg: "Als je Allah liefhebt, volg mij dan, want dan zal Allah jou liefhebben en jouw zonden vergeven. God is vergevengezind en barmhartig."

Zeg: "Gehoorzaam Allah en de boodschapper", maar als je je afwendt, weet dan dat Allah de ongelovigen niet lief heeft. (soera Al Imraan 31-32)

Deze ayaat zijn de weegschaal waaraan wij kunnen zien wie van Allah houdt en van wie wij dat denken. De manier waarop je Allah liefhebt, laat je zien door het volgen van Mohammed (zvmh). Allah heeft hem gestuurd voor iedereen en wie hem volgt, houdt van hem. Onze band met Allah moet gebaseerd zijn op liefde voor Hem en Zijn Profeet. We moeten een liefde hebben voor zijn manieren, zijn soenna. Daarom moeten we doen wat aan ons gevraagd wordt en we moeten niet doen waarvan gezegd wordt dat het niet mag. Dat is het bewijs van onze liefde voor Allah. Dan zal Hij tevreden zijn over jou, Zijn dienaar.

In een Overlevering lezen we het volgende: "Als Allah van een dienaar houdt, dan roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt: "Ik hou van die-en-die, daarom, hou van hem." De profeet (zvmh) zei: "Dus Djibriel houdt van hem." Dan roept Djibriel in de hemel: "Allah houdt van die-en-die, daarom, hou van hem." En de bewoners van de hemel houden van hem en het goede komt hem toe op de aarde." Maar als Allah een dienaar verafschuwt, dan roept Hij Djibriel ook en zegt: "Ik verafschuw die-en-die, daarom, verafschuw hem." Dus Djibriel verafschuwt hem. Dan roept Djibriel naar de bewoners van de hemel: "Allah verafschuwt die-en-die, daarom, verafschuw hem." De profeet (vzmh) zei daarop: "Dus de bewoners van de hemel verafschuwen hem en hij zal verafschuwd worden op de aarde."

Oh mensen van goede wil, willen jullie voelen dat Allah (swt) van jullie houdt, dan moeten jullie eerst van Hem houden. Meer van Hem dan van je kinderen, je land, je geld, alles wat je bezit, zelfs meer dan van jezelf. Als je dat echt gedaan hebt uit je hart, dan vergeeft Allah, de Verhevene, jou. Hij vraagt jou om Hem en Hem alleen aan te roepen en om vergeving te vragen, zodat Hij jou in al Zijn goedheid kan vergeven. Zijn barmhartigheid is onmetelijk en oneindig en Hij wil deze aan Zijn oprechte dienaar, aan jou, schenken. Uit liefde heeft Hij ons vele profeten en Mohammed (vzmh) als laatste profeet gestuurd en ons zo laten zien waar de Weg van Hem naar toe zal leiden. De juiste Weg heeft als doel de stralende en heldere verlichting, en dit is waar iedereen uiteindelijk naar verlangt, alle mensen, de djinns en alles wat God geschapen heeft. De boodschap van Zijn Boek is hierin duidelijk.

Zonder twijfel zijn er veel mensen die meer liefde koesteren voor geld, voor rijkdom, hun vrouw en kinderen, voor alles wat de wereld te bieden heeft dan dat zij houden van Allah en Zijn boodschapper. Broeders en zusters, weet dat dit een gevaarlijke weg is die wegleidt van de islam. Deze mensen zullen de regels van de islam overtreden en vergeten als het hen beter uitkomt om de wereld en de mensen tevreden te stellen. Deze mensen moeten echt snel en diep berouw tonen en vergeving vragen aan Allah. Zij zullen anders zonder berouw, zonder tauwba, bij de verliezers horen. Allah straft hen in het leven en in het Hiernamaals.

Als wij kijken naar de Hidjra, het vertrek van Mekka naar Medina, dan zien wij dat die mensen alles achterlieten, hun huizen, hun familie en het land en de stad waarvan zij hielden. Dit is voor ons een prachtige les van liefde voor Allah en Zijn Profeet. Deze moslims hebben bijna alles achtergelaten wat ze hadden, alleen maar omdat zij gehoorzaam waren uit liefde. Ook de helpers van Medina zijn hierin een schitterend voorbeeld; zij deelden alles wat zij hadden met deze emigranten, hun huizen, hun land en hun bezittingen. Zonder enige twijfel in hun hart volgden zij gehoorzaam de boodschap van Rasoelo Allah.

Moslims, als je van Allah houdt, dan moeten jouw woorden betekenis krijgen. Je kunt niet praten zonder te handelen. Jouw daden moeten juist en oprecht zijn. Jouw gebed moet op tijd zijn, jouw vasten moet volmaakt zijn, je betaalt je zakaat en je waarschuwt en verbiedt het verkeerde. Eerlijkheid en standvastigheid zijn op jouw pad. In een Hadith wordt gezegd dat wie de volgende drie eigenschappen bezit, de zoetheid van al-imaan (het geloof) zal proeven:

- 1.) hij voor wie Allah en Zijn Boodschapper geliefder zijn dan wat dan ook.
- 2.) hij die alleen van een persoon houdt omwille van Allah.
- 3.) hij die afkeer en haat heeft tegen het terug te keren naar het ongeloof, de koefr, nadat Allah hem daaruit heeft weggeleid, zoals hij haat om in het vuur geworpen te worden.

Moslims, samengevat, wil jij dat Allah van jou houdt, dan moet je volledig op Allah vertrouwen en dit niet alleen zeggen met woorden, maar vervolgens moeten jouw daden en je hart daar het bewijs van zijn. Je moet de juiste profeet en het juiste Boek volgen. Onze geliefde profeet Mohammed (zvmh) bracht het Woord van God, de H. Qur'aan, en gaf ons de soenna, de levenswijze van de Profeet, als voorbeeld. Op de Weg van de soenna, de Weg van de H. Qur'aan, de Weg van de islam, daar verdwalen wij niet en vinden wij de bescherming tegen hel en bestraffing.

Tot slot, laten wij Allah smeken om Zijn liefde, om liefde voor Hem, liefde voor Zijn boodschapper en de liefde van hen die van Hem houden.

Moge de Almachtige ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Moge de zegeningen van Allah op onze meester Mohammed zijn en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 15-03-2013

website: www.moskeeabibakr.nl