

**In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.**

Alle lof zij Allah, Degene Die alles geschapen en daarna tot in het perfecte voltooid heeft. Degene Die alles heeft bepaald en vervolgens heeft geleid. De Koning voor Wie niks op aarde en in de hemelen te moeilijk is. Hij Die de harten wendt en keert en de moeilijkheden wegneemt. Ik loof mijn Heer en dank Hem. Ik keer terug tot Hem en vraag Hem om vergiffenis.

Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, alleen Hij, Degene Die het kent wat wij niet kennen. Ik getuig dat onze profeet en meester, Mohammed, Zijn dienaar en boodschapper is. Hij heeft zijn volk opgeroepen naar elke goedheid en heeft hen gewaarschuwd tegen elk kwaad. Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn succesvolle metgezellen.

**'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, gij die gelooft! Vrees God en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie zonden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald.'** (soera Al Azhaab 70-71)

En zo verder, de imaam spreekt deze week over een aantal heilige verzen die spreken over de oprechte gelovigen. Allah (swt) geeft ons duidelijk aan wat wij moeten doen om in het Paradijs te komen.

Dat gebeurde nadat onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) eens zijn handen heeft opgeheven richting de qibla en smeekte: 'Oh Allah, vermeerder, maar verminder niet. Maak het makkelijker, maar maak het niet moeilijker. Maak ons tevreden, wees tevreden over ons.' Daarna daalden de richtlijnen neer waarover vandaag gesproken wordt. Als we ons daar aan houden zijn wij de erfgenamen en de eeuwiglevenden in het Paradijs.

God heeft toen de eerste tien verzen neer doen dalen van soera Al Moe'minoen en ons op dat moment beloofd dat het goed zal gaan met de gelovigen, de gelovigen die nederig zijn in hun gebeden en die niets met ijdelheid te maken willen hebben. Daarnaast moeten wij onze zakaat betalen en voorzichtig zijn met ons huwelijk. Niets buiten ons huwelijk is ons toegestaan. Allah waarschuwt dat wat buiten het huwelijk gebeurt dat binnen het huwelijk moet gebeuren, dat deze mensen Zijn Wet overtreden.

**Berouw over wat wij fout hebben gedaan is niet te laat. Allah aanvaardt het berouw van Zijn dienaren, Die onze zakaat aanvaardt. Hij is de Vergevingsgezinde en de meest Barmhartige.** (soera At Tauba 104)

Daarnaast is het belangrijk dat wij, zo zegt Hij in Zijn Boek, moeten opletten met wat ons in bewaring wordt gegeven en wat wij aan anderen beloven. Wij zijn verplicht deze beloften na te komen. Zij die ook hun gebed verrichten, en ieder gebed heeft

zijn eigen tijd, zal het Paradijs hun erfenis zijn. Het eeuwige leven daar wordt aan deze mensen beloofd. Broeders en zusters, en vergeet niet, Allah komt Zijn beloften na.

We moeten waken over ons gebed. Behalve dat het gebed op tijd verricht moet worden, is het net zo belangrijk dat wij in nederigheid bidden. Als je je dadelijk neerwerpt in sudjud, dan werp je je neer voor de Almachtige, niet alleen met je lichaam, maar vooral met je hart. Of je nou alleen bidt of dat je, zoals dadelijk hier, in djuma bidt, het gebed is alleen tussen jouw Schepper en jou en alleen dat. Niet jouw buurman, niet jouw buurvrouw, alleen Hij is het die in jouw hart zal zien of jij het gebed oprecht verricht hebt. Onze salaas is ongeldig als ons handelen onjuist is.

Beste moslims, ja, islam is ons hart, maar daar stopt het niet. Als de islam in jouw hart is, dan weet je ook dat de islam jou vraagt om iets te doen. Als je overtuigt bent van de Boodschap van Allah, dan weet je dat islam niet betekent dat je het bij intentie kunt laten. Als je gehoord hebt hoe jij erfgenaam kunt worden van het paradijs en hoort van de goede daden die je daarvoor moet doen, dan kun je niet insha'Allah met je mond zeggen en je handen en voeten niet bewegen. Islam is pas in je hart als je handelt met je hart.

Moge de Almachtige ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 08-03-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)