

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.

Alle lof zij Allah. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (Al Imraan 102)

'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie zonden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald.' (Al Ahzaab 70-71)

Moge de vrede, zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft ook deze week gesproken over het accepteren van onze aanbidding door Allah en wil dit deze week afsluiten. Om te weten wat de juiste aanbidding is, is het belangrijk dat we leren van de mensen, de moslims, vóór ons. Door wat zij deden, de goede ervaringen die zij hadden, hetgeen zij uitprobeerden en het juiste leven dat zij leidden, verdienden zij gelukzaligheid en succes, zij werden beloond met een goed leven. Daarom moeten wij ons de generaties voor ons blijven herinneren.

Maar, broeders en zusters, wij zijn de mensen van wie onze kinderen weer leren. Wij zijn de volgende generatie, maar óók de voorgaande generatie. De opvoeding van de moslims na ons ligt nu in onze handen. Hoe de maatschappij van de toekomst eruit ziet wordt nu al bepaald. Wij moeten onze ervaringen delen en de soenna, het voorbeeld van onze geliefde Profeet (zegeningen en vrede zij met hem) doorgeven. Wij volgden zij die ons voorgingen, en zij die na ons komen zullen dat ook weer doen met ons als voorbeeld. Daarom moeten wij zorgen dat we op ieder moment, op iedere plaats en tegenover iedereen onze goede manieren, onze aglaaq, laten zien. Onze manier van leven moet uitblinken in goede eigenschappen. Opvoeden volgens de soenna is niet alleen leren wat aanbidding is, opvoeden zelf is al een aanbidding!

Zo moet je leven volgens de soenna van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), op een rechtvaardige manier en met een goede samenwerking. Zo kom je dichter bij elkaar. De juiste vrienden is hierbij van groot belang en dat zijn de broeders en zusters met taqwa, met godsvrees. Dit zijn de mensen die je moet opzoeken en bezoeken. Neem afstand van de mensen waarvan je ziet dat zij het verkeerde doen en blijf weg van hen. Zoek alleen naar tevredenheid, tevredenheid van Allah, en help elkaar naar het goede.

Allah roept ons op om na te denken waarom we geschapen zijn. In de Heilige Qur'aan zegt Hij hierover:

'Oh, mensen! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, zodat u elkaar leert kennen. Voorzeker, degene met de meeste aanzien bij God is degene met de meeste godsvrucht.' (Al Hujuraat 13)

De Almachtige roept op naar elkaar toe te trekken en te leren van elkaar. Daarvoor moeten we wel de juiste mensen opzoeken. Allah zegt immers:

'De mens is te midden van verlies. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkaar tot waarheid, en geduld aansporen.' (Al 'Asr 2-3)

En dat is de islam, het pad van de samenwerking, de godsdienst van het kennismaken met elkaar. Het is ook de religie van het goede aanbevelen aan de mensen. Zo heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de mensen dan ook uitgenodigd kennis te maken en onder elkaar te komen. De gelovige die zich tussen de mensen begeeft is namelijk beter dan degene die thuis blijft. Een goede moslim blijft daarbij op het pad van de sharia, gaat met liefde om met anderen, bedriegt niet, is niet hebzuchtig of onrechtvaardig en respecteert wat van een ander is.

God spreekt ook in de H. Qur'aan over hetgeen je zelf nodig hebt, maar uit liefde voor Hem aan een ander geeft. Ook in een Overlevering spreekt Mohammed (zvmh) zich uit over deze vorm van sadaqa, liefdadigheid. Hij spreekt daarin goede woorden over degene die iets afgeeft dat hij zelf nodig had, maar het uit broederschap, goedheid en godsvrees heeft afgegeven. We moeten delen wat ons door Allah is toegestaan en het delen, omdat we houden van elkaar omwille van Allah. Allah spreekt in lovende woorden over zulke mensen.

Wie van elkaar houdt omwille van Hem komt op de Dag des Oordeels in Zijn schaduw en er zal alleen de schaduw van Allah zijn. De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Degene die de volgende drie eigenschappen bezit, zal de zoetheid van het geloof proeven: ten eerste, als hij meer van Allah en Zijn Boodschapper houdt dan ieder ander; ten tweede, als hij van iemand houdt, alleen omwille van Allah; en als laatste, als hij het haat om terug te keren naar kufr, ongeloof, nadat Allah hem ervan gered heeft, zoals hij het zou haten om in het Vuur geworpen te worden." (Al-Bukhari en Muslim)

Broeders en zusters, besef je hoe belangrijk de juiste vriendenkring is. Goede vrienden laten jou boven jezelf uitgroeien en laten jou je hoofd opheffen uit trots zonder arrogantie. Goede vrienden hebben wij lief, wij delen onze kennis en stimuleren elkaar in het goede. Voor de verkeerde vrienden heeft Allah (swt) ons gewaarschuwd, de vrienden waardoor men op de Dag des Oordeels op zijn vingers bijt en zich afvraagt waarom hij niet koos voor de weg van de soenna, de weg van het voorbeeld van de Profeet (zvmh). Hij riep ons op tot het schenken van het goede en ons hart zo te zuiveren van haat.

Beste moslims, uit wat wij vandaag hoorden, concluderen wij dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar. Voor onze kinderen, voor onze toekomstige

generaties, maar ook naar onze vrienden en degenen met wie wij omgaan. We dienen elkaar aan te sporen tot het juiste. Hierin schuilt de aanbidding, waarmee we onze toekomst kunnen veilig stellen.

De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 08-02-2013

website: www.moskeeabibakr.nl