

**In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.**

Alle lof zij Allah. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en wie Allah tot dwaling brengt, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

En zo verder, de imaam heeft gesproken over de ayaat, de tekenen van Allah, en over zij die daar over nadenken. Allah zegt in soera Al Imraan (190 e.v.), wat als volgt vertaald kan worden:

**"In de schepping van de hemelen en de aarde en de wisseling van dag en nacht zijn tekenen voor mensen die verstand hebben, die God staande, zittende en op hun zij liggende gedenken en die over de schepping van de hemelen en de aarde nadenken: 'Onze Heer, U hebt dit niet voor niets geschapen, heilig zijt Gij! En red ons daarom van de straf van het vuur. Onze Heer, wie door U het vuur wordt binnengevoerd, die wordt door U vernederd. De onrechtplegers zullen geen helpers hebben.**

**Onze Heer, wij hebben iemand die opriep tot het geloof gehoord: 'Geloof in jullie Heer!' Dus geloven wij. Onze Heer, vergeef ons daarom onze zonden en wis onze slechte daden uit en laat ons sterven met de rechtvaardigen. Onze Heer, en geef ons wat U ons door Uw boodschappers hebt beloofd en verneder ons niet op de Dag van de Opstanding. U zult die afspraak niet afzeggen.' Toen verhoorde hun Heer hen: 'Ik laat het werk van iemand van jullie die goed doet niet verloren gaan, of het nu een man of een vrouw is; jullie horen bij elkaar.'"**

De imaam heeft gezegd dat wanneer we onszelf bewust maken van deze ayaat, dan vinden wij uiteindelijk de hoogste staat die we als moslim kunnen bereiken, nadat we de verplichte aanbidningen voor Allah verricht hebben en Hem gedenken. We nemen ook de schepping van Allah (swt) in acht. Of het nu een mens is, of aarde, of hemel, of zee, of sterren, of ruimte, of heelal, de grootsheid die hier in zit is onbeschrijfelijk. Onze smeekbede wordt verhoord als we ons hier bewust van zijn.

Beste broeders en zusters, wat je krijgt van Allah is de sleutel tot vreugde en blijheid, hier op aarde, maar ook in het hiernamaals. Wanneer Allah jouw smeekbeden verhoord, dan zijn al je problemen opgelost, tijdens je leven, maar ook in wat daarna komt. De grootste beloning staat klaar voor jou en de allergrootste beloning is uiteindelijk het Paradijs.

Het is aan jullie: denk na! Kijk naar en denk na over de schepping van Allah. De grootsheid van Allah Die alles zo goed en mooi, en netjes en sterk heeft gemaakt. Niemand kan zelfs ook maar een klein beetje hiervan namaken, alleen Allah kan dit zo perfect. Probeer zo dicht mogelijk bij Hem te komen, of je nu ziek of gezond bent, of je nu zwak of sterk bent, of je nu jong of oud bent, blijf Allah altijd gedenken. Je kan dan ook niet zeggen dat je te weinig hebt, maar ook niet teveel. De beloning die

je krijgt kan namelijk nooit teveel of te weinig zijn; in alles, dus ook in wat je krijgt, moet je Hem gedenken.

Als jullie dit doen en gehoorzaam zijn aan de oproep van Mohammed (zvmh) en deze uitnodiging zonder twijfel aannemen, dan accepteren jullie ook het goede en het slechte, maar: wat nu slecht lijkt te zijn, kan juist later goed blijken te zijn. Als jullie dit accepteren, dan maken jullie een stap vooruit naar het goede op het pad van de grote overwinning. Dan behoren jullie tot het volk waarover Allah tevreden is en jullie zullen tevreden zijn over Allah.

In de heilige verzen die gelezen zijn, lezen wij dat je dichterbij Allah komt door de Profeet te volgen en gehoorzaam te zijn aan Allah en Zijn tawheed, Zijn eenheid, en als je je beseft waarom de aarde geschapen is. De bedoeling is om dichterbij je Schepper te komen; er is niemand anders dan Hij. Gehoorzaamheid is niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Al je zintuigen dienen Hem te gehoorzamen. De betreding van het Paradijs en de redding van het vuur is dan de beloning.

Wij moeten Allah vragen om Zijn barmhartigheid, om vergeving en om het betreden van het Paradijs en de redding van het vuur. De rechtvaardigen beginnen hun du'a hierom met de woorden 'Rabbana', dat 'onze Heer' betekent. In de verzen van de H. Qur'aan die wij vandaag gehoord hebben, horen wij tot vijf maal toe 'Rabbana', onze Heer. De smeekbeden in deze verzen, die beginnen met deze woorden worden, zoals we in de Heilige Qur'aan lezen, door Allah aanvaardt. In een Hadith heeft onze Profeet (zvmh) gezegd dat wie de deuren van de smeekbeden opent, dat de deuren van genade voor hem worden geopend. Daarnaast maakt onze Profeet (zvmh) hier ook duidelijk dat alleen smeekbeden ons kunnen beschermen en niets anders dan smeekbeden. Daarom maken wij smeekbeden als we naar buiten gaan, als we reizen, als we nieuwe kleding aantrekken en in iedere andere situatie. In alles gedenken wij onze Heer.

Kortom, de imaan heeft vandaag benadrukt dat als wij nadenken over de ayaat van Allah, Zijn tekenen, en de overwinning die daar in schuilt, dan zullen wij vergeving en tevredenheid van onze Heer winnen. Daarmee is de weg naar het Paradijs geopend dat Hij beloofd heeft.

Moge de vrede, zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 25-01-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)