

In de naam van Allah, de Genadevolle, en de zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft de afgelopen weken gesproken over de aanbidding van Allah en gaat hier deze week mee verder. Allah (swt) heeft ons gemaakt om Hem te aanbidden en roept ons op om de eenheid van Allah niet te vergeten. Eerder sprak de imaam er al over dat Allah onze aanbidding accepteert als deze gebaseerd is op een zuivere intentie, de reden waarom we iets doen, en op de rechte Weg ligt. We moeten daarom goed opletten dat we er niets bij verzinnen. Allah waarschuwt ons hiervoor en Hij heeft ons dan ook duidelijk opgedragen hoe die aanbidding moet zijn. Deze moet in oorsprong goed zijn; zie het als een zaadje dat je in de grond plant, dan zal daar een bloem uitkomen. Zo moet de islam op de juiste manier in je hart geplant worden. In dat geval zullen er zegeningen in jouw daden zitten. Als je het gebed dan ook verricht met de juiste intentie, dan zal dat je weghouden van het slechte. Allah heeft namelijk in de Heilige Koran gezegd dat het gebed ons weghoudt van al het slechte, dus liegen, drinken en al het andere dat Hij verboden heeft.

De zakaat, de verplichte aalmoes, die wij betalen reinigt onze ziel, vult onze hart en wast onze gevoelens schoon. Het betalen van deze aalmoes is ons door Allah opgedragen in de Heilige Koran. Daarnaast bestaat er ook nog een niet-verplichte aalmoes, de aalmoes die we vrijwillig geven. Hiervoor geldt dat alles wat je weggeeft, dat je dat uiteindelijk terug krijgt, in de loop van de tijd. Deze aalmoes zal je dan ook niet armer maken, maar het zal uiteindelijk juist je bezittingen vermeerderen. Daarnaast beschermt dit soort aalmoezen je tegen kwaadheid en verlengt het je leven.

Dan is er ook de aanbidding van het vasten tijdens de maand ramadaan. Deze aanbidding zorgt voor godsvrees, taqwa, in de harten en zorgt voor barmhartigheid, zodat ons hart wat zachter wordt. Allah zegt dan ook in soera De Koe dat het vasten verplicht is voor diegenen die godvrezend zijn, zoals het voor diegenen vóór ons ook al verplicht was. Hoe groter onze godsvrees is, hoe hoger onze rang als moslim bij God.

Als laatste in deze khoetbah noemt de imaam de hadj, de verplichte bedevaart. De hadj is een van de beste aanbiddingen waarbij Allah al jouw zonden uit kan wissen. Wie het met de juiste intentie doet, komt als herboren terug. De bedevaart zuivert namelijk je ziel. Mohammed (zegeningen en vrede zij met hem) heeft gezegd dat wie de hadj op de juiste manier verricht, dus geen verkeerde dingen doet, terugkomt als een pasgeboren baby.

Daarnaast heeft de imaam ons gezegd dat er van drie mensen de smeekbede niet geweigerd wordt, namelijk: van de vastende totdat hij vasten verbreekt, van de bedevaartganger totdat hij terugkeert en als laatste, van degene die de schuld krijgt van iets dat hij niet gedaan heeft.

Samengevat: van dit alles ligt de beloning in de aanbidding. Het beschermt ons tegen al het slechte in de wereld, maar ook beschermt het ons in het hiernamaals. Voor degene die alleen al bezig is met het perfectioneren van het aanbidden, heeft

Allah gezegd dat, als hij echte godsvrees heeft, God het hem makkelijker zal maken. Hij geeft je vergeving en Hij vermeerdert je bezittingen.

Dus, wees godvrezend en wees er van bewust dat Allah degene is die van alles op de hoogte is. Hij zegt dat als je aan hem denkt door middel van aanbedding, dan denkt Hij aan jou.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 18-01-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)