

Salaam aleikum broeders en zusters,

In de khoetbah van vandaag is de imaam ingegaan op de tekenen van Allah en de gunsten die we krijgen van Hem. Daarvoor kijken we naar een aantal verzen van soera De Mens, die begint met:

**“In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. Is er niet een tijdperiode geweest dat de mens niets noemenswaardig was? Wij hebben de mens uit een druppel geschapen, uit een mengsel om hem te toetsen. En Wij hebben hem horend en ziend gemaakt. Wij hebben hem de goede weg gewezen, of hij nu dankbaar of ondankbaar is.”**

Allah heeft veel wonderen om ons heen gegeven, tekens om de mens na te laten denken, zoals de maan, de sterren, de zon, maar deze aya, dit vers, zoekt het dichterbij onszelf. Het vers wil ons herinneren aan dat we ooit niets waren. Wie van ons was er 100 jaar geleden al? Waar was je? Je was niets, maar Allah heeft je dit lichaam als bewijs van Zijn Schepping gegeven.

In soera De Heerschappij zien we ook waarom Hij ons deze gunst heeft gegeven: **“Hij die de dood en het leven geschapen heeft om jullie op de proef te stellen wie van jullie het beste is bij wat hij doet.”** Je moet je dus afvragen wat je doet met de grootste gunst die je van God kreeg: je lichaam. Wat doe je met je ogen, je handen, je longen, je voeten? Kijk je naar verkeerde dingen, gebruik je je handen voor slechte zaken, verzoek je je longen met sigaretten, brengen je voeten je naar verkeerde plaatsen?

Onze Profeet (zegeningen en vrede zij met hem) heeft ons in verschillende Overleveringen het meest gewaarschuwd voor onze tong. Roddelen en liegen is niet waarom Allah ons een tong heeft gegeven. Daarom moeten we goed op onze woorden letten. Het verkeerd gebruiken van ons lichaam is ondankbaar tegenover onze Schepper.

God zegt ook duidelijk in soera De Mens: dankbaar of ondankbaar. Voor de dankbaren, zo gaat het vers verder, is de hemel, voor de ondankbaren is er de bestraffing van de hel. Hoe laten we die dankbaarheid aan Allah zien? Allah spreekt over een Pad en ook in soera De Opening smeken we Hem om ons op het juiste Pad te leiden. Een pad is iets actiefs. Je gaat van punt A naar punt B. Je blijft niet stilstaan op een pad als je iets wil bereiken. Als je een adres invoert op je Tomtom moet je wel je auto starten om er te komen.

Wij vrezen Allah zonder bang te zijn. Die vrees is alleen bedoeld, zodat we actief worden, zodat we gaan bewegen op dat Pad. Soera De Mens roept ons dan ook op om gehoorzaam te zijn en ons eerbiedig voor Hem te buigen.

Beste broeder en zuster, als je accepteert dat er geen godheid naast God is en dat alles van Hem afkomstig is, zorg dan dat je niet stilstaat op het Pad. We zijn niet perfect, maar iedere dag een stap op het Pad is het bewijs van dankbaarheid. Als je nog niet dagelijks bidt, zorg dat je begint. Dat je hier bent is een goed begin. Al het

begin is moeilijk en een Pad kan je niet in één stap lopen. Geef je slechte gewoontes op, een voor een. Vervang ze door goede gewoontes.

Als je al bidt, bid dan ook eens de soenna en als je de soenna bidt, bidt dan ook samen. Als je al samen bidt, bidt dan ook eens in de moskee. Als je al in de moskee bidt, weet dat je dan nog niet op het eindpunt bent, maar nog steeds op het Pad.

Dankbaarheid is niet iets eenmaligs, want dankbaarheid aan Allah is van het wieg tot het graf.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 16-12-2011

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)